

FATIMA-KAPEL MILLINGEN



Sinds 25 maart 2020, staat in Millingen in de pastorietuin aan de Schoolstraat een Maria-kapel. In deze kapel een beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima en beeldjes van de drie kinderen; Lucia, Jacinta en Francesco, aan wie Maria in Fatima (Portugal) in 1917 zes keer is verschenen.

Het kapelletje, waar iedereen welkom is, werd gebouwd door pastoor Rudo Franken. Het begon in februari met het stapelen van grind-tegels uit achtertuin en oprit van de pastorie. Het was aan het begin van de 'corona tijd',

waarin de hele wereld stil viel. Een plan dat geleidelijk aan vorm kreeg, van het een kwam het ander... met grote dankbaarheid aan Degene aan wie we alles te danken hebben. Naar Hem verwijzen de woorden uit Psalm 127 boven de ingang van de kapel: Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs. Een woning voor Onze Lieve Vrouw van Fatima, een beeld.

Het Mariabeeld is door de pastoor in 2015 uit Fatima meegebracht. De beeldjes van de kinderen werden aan de kapel geschonken, de tuin eromheen aangelegd, een zelfgemaakt kruisje aangeboden, ook vele tegel(tje)s, wit bruin en blauw.... Veel dank dus aan Hierboven en voor alle tips, bemoediging en hulp.

Inmiddels blijkt het kapelletje te voorzien in een behoefte. Laten we een krans (corona) vormen rond Maria van Fatima, Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.

Korte geschiedenis van Fatima

Van 13 mei tot 13 oktober 1917 is Maria zes keer verschenen aan drie herderskinderen Lucia, Francisco en Jacinta nabij het Portugese stadje Fatima. Maria riep de kinderen op om boete te doen en offers te brengen om lijdende zielen uit het vagevuur te helpen en te bidden voor de bekering van zondaars, opdat die niet naar de hel zouden gaan. Ook vroeg Maria van hen om iedere dag de rozenkrans te bidden voor de vrede. Voorafgaand aan deze Mariaverschijningen verscheen in het voorjaar van 1916 een engel aan deze herdertjes. Hij zei: *'Wees maar niet*

bang! Ik ben de Engel van de Vrede! Bid met mij mee'.

Bij een tweede verschijning een paar maanden later vroeg hij de kinderen offers te brengen.

Bij de derde verschijning in het najaar had de



engel een kelk bij zich waarboven een hostie zweefde; enkele druppels Bloed vielen in de kelk. Zij leerden een nieuw gebed en hij gaf de hostie aan Lucia en liet Francisco en Jacinta uit de kelk drinken. Hij zei daarbij het volgende:

'Neem en drink van het Lichaam en Bloed van Jezus Christus. Vraag vergeving aan God voor de misdaden van mensen en vraag om verzoening met God.'

Bij de eerste verschijning op 13 mei 1917 zei Maria: *'Ik zal elke maand op de 13e terugkomen. In oktober zal ik zeggen wie ik ben en wat ik verlang.'* Bij de derde verschijning, op 13 juli, voegde zij daaraan toe: *'In oktober zal ik een groot wonder doen, opdat de hele wereld je zal geloven'*. En: *'Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart zegevieran.'*

Bij de vijfde verschijning, op 13 september, bracht Lucia de wens van het volk over om op die plek een kapel te bouwen. De Verschijning gaf haar toestemming en beval met nadruk het bidden van de rozenkrans aan om het einde van de oorlog te verkrijgen.

Zoals aangekondigd vond op 13 oktober de laatste verschijning plaats. Er was een grote mensenmenigte aanwezig, tienduizenden. Het regende, het was druilerig en somber weer. De kinderen moesten zich met moeite een weg banen door de menigte. Precies om twaalf uur liet de Verschijning zich weer aan de drie kinderen zien. Op Lucia's vraag wie zij was, antwoordde de Verschijning: *'Ik ben Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans, en ik wil op deze plaats een kapel ter ere van mij.'*

Plotseling hield de regen op. De zon kwam door en stond als een matzilveren schijf aan de hemel, met een schitterende corona eromheen. Zij begon te beven en te schudden, zij



draaide om haar as als een vuurrad en straalde hierbij telkens anders gekleurde lichtbundels uit, zodat het leek alsof de hele aarde achtereenvolgens in een geel, groen, rood, blauw en paars spotlicht werd gezet. Toen stond zij enige ogenblikken stil. Opeens leek het of de zon loskwam van de hemel en zich met sprongen zigzaggend naar de menigte bewoog en op de aarde zou neerkomen. Grote schrik maakte zich van de mensen meester, en zij vielen op hun knieën in de modder. Dit gebeurde drie keer achtereen. Toen de menigte tot zichzelf was gekomen en opgestaan uit de modder, bleek dat geen enkel kledingstuk vochtig was of besmeurd door het slijk.

Op uitdrukkelijke wens van Maria werd op de plek waar zij in de Cova da Iria (dal van de vrede) in de kleine steeneik verscheen, een kapel gebouwd. Op de zuil ervoor staat een beeld van O.L. Vrouw van de Rozenkrans dat in 1920 werd geschonken.

De drie herderskinderen

In de parochiekerk van Aljustrel (gehucht bij Fatima) zijn de drie herderskinderen gedoopt.



Hier zijn ze ook vaak naar toe gegaan om de verborgen Jezus te aanbidden in het allerheiligst Sacrament. Twee van de drie herderskinderen, Francisco Marto

(1908-1919) en Jacinta Marto (1910-1920), broer en zus, werden het slachtoffer van de Spaanse griep. Paus Johannes Paulus II verklaarde hen in 2000 zalig. Bij die gelegenheid werd de basiliek van Fatima naar hen vernoemd, nu dus een basiliek van kinderen. Het was voor het eerst dat kinderen (niet-martelaren) op deze leeftijd zijn zalig verklaard. Op 13 mei 2017 werden zij heilig verklaard door Paus Franciscus. Van beide heiligen is een relik aanwezig in de Fatimakapel in Millingen (achter 't kroontje van Maria). Het derde herderskind, hun nichtje Lucia dos Santos (1907-2005), trad in 1925 in in een Spaans Karmelietessenklooster. Zij schreef zelf haar herinneringen aan de verschijningen op. Lucia stierf op 13 februari 2005.

Rozenkrans

In Fatima heeft Maria zich bekend gemaakt als Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Zij roept ons op te bidden en boete te doen en elke dag

de rozenkrans te bidden. Maria wil ons binnenleiden in het mysterie van Gods genade.



Dit kunnen we doen door de geheimen van de rozenkrans te overwegen.

De handleiding vindt u op een losse folder.